



NIET LANGER GODS WATER OVER GODS AKKER

OMWENTELING

Een referendum over verkoop van het overheidsbedrijf voor watervoorziening. Normaal gesproken niet echt een onderwerp waar Italianen voor warm draaien. Laat staan dat ze er de straat voor opgaan, tot in het Vaticaan aan toe. 'God help ons het water te redden' valt op het spandoek te lezen. Maar in juni vorig jaar was het anders. Toen werd de volksraadpleging meteen een vertrouwensvraag voor premier Berlusconi. Italië zei massaal 'nee' tegen privatisering van zijn lekkende waterleidingen en 'nee' tegen zijn premier. Vijf maanden later nam technocraat Mario Monti het roer over in Rome. Het is zijn verdienste dat 'Italië' niet langer een scheldwoord is in Europa. De technocraat heeft in vier maanden kordaat premierschap enige rust gebracht in het land dat de eurozone bijna de afgrond in trok.

Het maakte oud-eurocommissaris Monti ongekend populair in eigen land. Die populariteit zal hij nodig hebben komende tijd. Om Italië uit de schulden te krijgen moet er voor miljarden aan staatsbezittingen verkocht worden. Hoog op de agenda: verkoop van de watervoorziening.