



BELASTINGVRIJ

door Wouter Weijand

Death and taxes, u weet wel. Maar een heel enkele keer kom je in een land waar één van die twee zekerheden in het leven niet bestaat. Een vreemde ervaring! Alles, wat je een taxichauffeur betaalt, gaat ook echt naar hem en hem alleen. De maaltijden in een restaurant zijn spotgoedkoop. Consumptieartikelen, diensten, het gaat allemaal zonder btw en los van het lagere prijsniveau scheelt het ook nog eens heel wat administratie. Brutosalarissen die hetzelfde zijn als nettosalarissen, het is toch een beetje vreemd, zeker voor een Hollander.

Betekent dit echter, dat de staat, als sturend orgaan in de economie, heeft afgedaan? Is er dan alleen nog die onzichtbare hand, waar Adam Smith ons op wees, die alles regelt? Welnee, integendeel zelfs. Want deze staat heeft zoveel geld over, dat ze het graag inzet en verdeelt om haar politieke doelen te bereiken.

Allereerst gebruikt een dergelijk regime haar royale middelen graag om infrastructurele werken uit te voeren: wegen, vliegvelden, havens, alles wordt state-of-the-art aangelegd en onderhouden. Verder kiest men vaak voor een bepaald soort economische ontwikkeling, bv. ecotoerisme, autarkie in voedselproductie en de raffinage van de eigen, overvloedige energieproductie.

En dan zet zij ook nog haar eigen belastinginstrumenten in: jawel, u leest het goed, zij heeft en heft vaak een negatieve belasting. In deze vrolijke vorm van Monopoly komt iedere inwoner elk jaar langs "af" en krijgt -tig duizend \$. Zie het als het ultieme dividend, en wel weer belastingvrij natuurlijk! En voor iedereen, jong en oud beschikbaar.

Wat doet zoiets met een samenleving? Veel, ben ik bang, en daardoor veel te weinig... Het land is blij, ontspannen en wordt lui, immers, het geld komt toch wel binnen. En als men er nog iets bij werkt en dat inkomen ook nog belastingvrij geniet, hoeft men bijna niets meer toe doen. En zoekt dus snel de hangmat weer op.

Misschien is dat wel de zegening van belastingen: je moet harder werken om royaal brood op de plank te krijgen. Belastingvrijdom leidt wellicht tot ledigheid en des duivels oorkussen. Belastingen maken je bewust van het feit, dat alleen de zon voor niets opgaat en dat alle andere dingen gezamenlijk moeten worden opgebracht.

Misschien hielp Calvijn ook een beetje, maar de mens moet geprikkeld worden, om uit zijn hangmat te komen en iets van de wereld te veroveren. Onderweg moet u daarvoor iets van die wereld afstaan, om dat met anderen te delen. Als dat stukje ook nog enigszins verstandig wordt besteed, komt dit de gemeenschapszin ten goede. Vraag je een te groot deel, dan zal de veroveraar zijn onderneming elders voortzetten. Maar helemaal zonder belastingen zou er misschien maar bitter weinig tot stand komen.

GROOT IN EUROPA

Duitsland mag dan populair zijn, een hele reeks kleine beursfondsen kiest voor andere Europese markten.

Omzetverdeling:



Macintosh

Sector/product: retail [kleding, schoenen]



Nedap

Sector/product: automatisering

WERELDSPELERS

Een aantal spelers haalt een substantieel deel van de omzet buiten Europa.

Arseus

Sector/product: farmacie

Achtergrond: Arseus groeit snel in Zuid- en Noord-Amerika. Zo was Brazilië vorig jaar al goed voor 11 procent van de omzet.



Acomo

Sector/product: handelshuis in specerijen, noten en thee

Achtergrond: volledig internationaal actief. Klanten worden over de gehele wereld gevonden, terwijl productie in een zeer groot aantal landen plaatsvindt.

Brill

Sector/product: academische uitgeverij

Achtergrond: de kleine uitgever Brill is bijzonder internationaal.