

U voorspelt dat onvrede in de arbeidersklasse tot oorlog kan leiden. Hoe zit dat?

Mijn theorie is dat de monetaire verruiming uiteindelijk zal zorgen voor sterkere inflatie, en mogelijk zelfs hyperinflatie. De voor inflatie gecorrigeerde inkomens van de lagere en middenklassen zullen hierdoor dalen en dalen, waardoor de inkomensongelijkheid nog groter zal worden. In de Verenigde Staten is de inkomensongelijkheid enorm, en je ziet hier bijvoorbeeld ook de opkomst van extreme partijen als de Tea Party (Amerikaanse populistische protestbeweging; red.). Als de sociale ongelijkheid te groot wordt en er te veel onvrede bestaat onder mensen zullen overheden proberen met een oorlog de aandacht af te leiden.

Is dat *the endgame* waar u het vaak over heeft? Wat zal er dan met de Westerse economieën gebeuren?

De volgende crisis zal enorm zijn. Verdere verruiming van de geldhoeveelheid is niet meer mogelijk. De hele financiële sector zal de grootste bubbel ooit blijken en imploderen. Het leeuwendeel van de banken gaat dan failliet en de werkloosheid explodeert. Het zou mij niet verbazen als we afstappen van het systeem waarin ongebreideld geld bijgedrukt kan worden naar een nieuw stabiliteitsanker, een nieuw mechanisme dat fiscale en monetaire discipline aan politici oplegt. Zoals bijvoorbeeld de goudstandaard.

Is het niet ironisch dat u als belegger erg geprofitteerd hebt van het huidige systeem?

Ik heb inderdaad flink verdiend aan de financiële bubbel. Ik ben niet zo rijk geworden als George Soros of Mike Steinhardt, maar ik heb niets te klagen. Als ik ingenieur of advocaat was geworden, had ik nooit zo veel verdiend. Mocht het financiële systeem in elkaar storten dan zal

mij dat ook wel raken. Al was het maar vanwege een paar opzeggingen van mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Maar goud zal waarschijnlijk flink in waarde stijgen. Blijft u bullish over goud?

In mijn optiek vertrouwt een belegger die geen goud bezit blind op overheden en centrale banken. Dat doe ik niet. In veel economieboeken staat nog altijd dat papiergeld waardevast is. Onzin. Als je de waardeontwikkeling van goud vergelijkt met die van papieren geld of staatspapier, doet het edelmetaal het op langere termijn aanzienlijk beter.

Natuurlijk is goud sinds het hoogtepunt van 1921 dollar sterk gedaald tot 1522 dollar. Ik blijf goud bijkopen om er voor te zorgen dat ik altijd een kwart van mijn geld in het edelmetaal belegd heb. Mocht de goudprijs weer richting de 1500 gaan dan koop ik extra bij.

Ik wil overigens benadrukken dat driekwart van mijn vermogen in papiergeld zit. Ik moet dus in theo-

rie duimen dat mijn visie niet klopt en dat goud minder waard wordt, want dat betekent dat de waarde van papieren geld toeneemt.

Beleggen in goud kan op verschillende manieren. Wat is de meest geschikte voor een particuliere belegger?

Een conservatieve belegger moet erg oppassen voor complexe gestructureerde producten. De kosten daarvan zijn vaak veel te hoog.

Als je goud aanschaft doe het dan direct of via een Canadese of Zwitserse tracker die in fysiek goud belegt. Ook kan je bekende goud producerende bedrijven die een bewezen cash flow hebben kopen, zoals bijvoorbeeld Newmont Mining en Barrick Gold. Ik zou ook nooit met geleend geld in goud beleggen. In de jaren zeventig steeg de goudprijs van 35 dollar naar 850 dollar. Maar niet in een rechte lijn. De daling van meer dan 40 procent tussen 1974 en 1976 heeft bij veel beleggers die een hefboom gebruikten geleid tot grote verliezen.

“Ik wil overigens benadrukken dat driekwart van mijn vermogen in papiergeld zit.”

WIE IS...

MARC FABER

Het had weinig gescheeld of de beleggingswereld was een fenomeen misgelopen ten faveure van de sportwereld. Tijdens zijn studie economie aan de Universiteit van Zürich maakte Marc Faber (1946) deel uit van het nationale skiteam van Zwitserland.

Op 24-jarige leeftijd promoveerde Faber magna cum laude en begon zijn loopbaan bij de Amerikaanse zakenbank White Weld & Company. In 1973 verhuisde hij voor die bank naar HongKong, waar hij later zijn loopbaan voortzette bij Drexel Burnham Lambert,

een andere Amerikaanse zakenbank. De ondergang van deze bank in 1990 was het startsein voor de oprichting van zijn eigen bedrijf, Marc Faber Limited. Maandelijks kunnen beleggers tegen betaling zijn visies lezen door zich te abonneren op het Gloom, Boom & Doom report. Faber is regelmatig te gast bij zakenzenders Bloomberg en CNBC. Ook schuift hij ieder jaar aan bij Barron's Roundtable en vervult hij posities bij verschillende beleggingsfondsen.

