



AF EEN TOE EEN DAGHANDELTJE

Studeren, werken en beleggen. In het dagelijks leven moet aankomend jurist Robert-Jan Hoos aardig wat bordjes in de lucht houden. En dan mocht hij ook nog de beurs op Euronext sluiten met een gongslag.

Niets is zeker in het leven. Toch is de kans aanzienlijk dat beursgenoteerde bedrijven nog gaan horen van Robert-Jan Hoos. De rechtenstudent wil zich specialiseren in het ondernemingsrecht en hoopt daarna de advocatuur in te gaan. Naast zijn studie werkt Hoos bij juridisch kantoor Leaseproces. En dan is er nog de beurs die hij nauwgezet volgt via internet en kranten. In eerste aanleg koopt hij aandelen voor de langere termijn. Zo heeft hij het

aandeel Heineken in portefeuille, een goede gewoonte onder studenten. Maar af en toe zit er weleens een daghandeltje tussen, "voor de sport van het beleggen", noemt hij dat. Zo las hij laatst over "het ontombare aandeel Nokia". Dat is dan iets om te proberen.

Een student die belegt, is dat een uitzondering? Volgens Hoos wordt het aantal jonge beleggers onderschat. "Veel jongeren kunnen behoorlijk meepraten over beleggen of hebben het al eens geprobeerd. Met uitstekende resultaten natuurlijk."

Effect 11

VOORUITBLIK 22 november

DE WEG VAN DE KENNER

Beleggers snakken naar zekerheid in een onzekere wereld. Zekerheid is precies wat beursanalisten verkopen. Ze presenteren hun verwachtingen met veel aplomb en zonder twijfel. Maar wat zijn die adviezen eigenlijk waard?

**ELKE 3E DONDERDAG
VAN DE MAAND
EEN NIEUWE EDITIE**

