

BELONINGEN Bijtende beleggers

Groot tumult bleef uit toen de beloning van Volkswagen-baas Martin Winterkorn over 2011 bekend werd. Winterkorn ontving 17,5 miljoen euro, iets meer dan twee euro per verkochte Volkswagen.

De Volkswagen-baas wist zijn basissalaris van 1,9 miljoen euro te vernegenvoudigen, dankzij de enorme winst die opliep tot 11,3 miljard euro.

De relatieve rust rond beloningen bij aandeelhouders Volkswagen is een uitzondering. Elders waren de jaarlijkse ontmoetingen tussen bestuurders en aandeelhouders ongekend fel. Zo keurden aandeelhouders het beloningspakket bij de grote Britse verzekeraar Aviva af. Het was pas de vierde keer in tien jaar dat dit gebeurde bij een groot Brits bedrijf. Banken krijgen na de kredietcrisis wat vaker tegenwind en daar kunnen ze

bij het Britse Barclays en het Zwitserse UBS over meepraten. Maar de grootste sensatie kwam toch wel uit Verenigde Staten, waar topbeloningen hoogst zelden een breekpunt zijn. Maar nu ontstond oproer tegen de beloning van Citigroup-topman Pandit.

CHAGRIJNIG

De beloningsrebellie komt deze keer uit onverwachte hoek. Grote vermogensbeheerders als BlackRock en Invesco zijn traditionele vrienden van de raad van bestuur, maar nu even niet. Nu willen zij en andere beleggers met hun tegenstem aangeven hoe chagrijnig ze zijn over falend beleid en tegenvallende resultaten.

Of de verontwaardiging over miljoenenbonussen bij grote beleggers doorzet is onzeker. In 2009 stemde bijna zestig procent van de Shell-beleggers tegen de beloningen van bestuurders. De revolutie was snel voorbij toen bedrijven weer beter gingen presteren. Volkswagens Martin Winterkorn weet dus waarom hij goed moet blijven presteren.



PARTIJ VAN HET KAPITAAL

door
Jan Maarten
Slagter

En weer mogen we naar de stembus. De noodzaak is ditmaal dubieus. Rutte I is zeer bedreven geraakt in het bij elkaar sprokkelen van onwaarschijnlijke coalities per onderwerp. Met een electoraal mandaat van net twee jaar oud hadden de zittende bewindslieden en de Kamer zo nog wel even vooruit gekund.

Maar goed: dit is een gepasseerd station. Op 12 september schuiven we de stembokjes weer binnen. We zullen uit een partij of twintig kunnen kiezen, waarvan ongeveer de helft minimaal één zetel zal veroveren. Nederland kent daarmee een zeer eclecticisch politiek speelveld - van de Piratenpartij tot de Partij voor de Dieren. Iedere levensbeschouwelijke stroming of maatschappelijke belangengroep heeft zijn eigen lijst.

Iedere? Nee, er is één groep Nederlanders die geen eigen politieke partij kent - een grote groep, van miljoenen Nederlanders. Waar we (vooralsnog) wel een Partij van de Arbeid hebben, kent Nederland geen Partij van het Kapitaal. Beleggers hebben een vereniging (tot uw dienst!), maar geen kiesvereniging.

Als u dit leest, heeft u nog een maand om uw partij aan te melden bij de Kiesraad. Mocht u overwegen de Partij van het Kapitaal in te schrijven (ik gun u de naam), dan zou het verkiezingsprogramma (zoals het hoort achterop een bierviltje af te drukken) als volgt kunnen luiden:

1. Een dynamische, groeiende economie is in het belang van iedereen. Dit vereist dat ondernemers zo goedkoop mogelijk aan risicodragend kapitaal kunnen komen. Belastingen en regelgeving die de toegang tot kapitaal belemmeren, zijn een rem op de economie en moeten met grote terughoudendheid worden opgelegd.
2. De Vermogensrendementsheffing fungeert in de praktijk te vaak als verliesheffing. De heffing dient te worden aangepast. Het fictieve rendement van 4% is niet reëel gebleken en dient te worden vervangen door een reëler systeem.
3. Er komt geen transactietaks. Een dergelijke belasting "bestraft" de effectenhandel, vermindert daarmee de liquiditeit in de markt en verhoogt zo de kapitaalkosten voor ondernemers. De kosten worden betaald door de eindgebruikers van financiële producten en zijn daarmee geen effectieve manier om onwenselijk gedrag van professionele marktpartijen tegen te gaan.
4. Aandeelhouders moeten op een effectieve manier hun stem kunnen laten horen. Dat betekent onder meer "één aandeel, één stem", einde aan de certificering, aan beschermingsconstructies en geen verhoging van de agenderingsdrempel van 1% bij aandeelhoudersvergaderingen.

Geheime verkiezingstip: iedere partij die de Partij van het Kapitaal i.o. de wind uit de zeilen wil halen, kan deze programma-punten gratis overnemen. Zolang de voorraad strekt!



Fotografie LEV/RADIN / SHUTTERSTOCK