



Na ruim drie verloren decennia gloort er weer hoop voor aandeelhouders in Japan. Het land heeft meermaals tevergeefs geprobeerd de economie wakker te kussen. Maar sinds de beursuitbater van Japanse bedrijven eist dat ze de aandeelhouder centraal stellen, lijkt er echt wat te veranderen.

Wordt Japan het nieuwe beloofde land voor aandeelhouders?

Records zijn er om te verbreken. Dat vraagt soms geduld, en in het geval Japan zelfs heel veel geduld. Vierendertig jaar en 53 dagen om precies te zijn. Zo lang moesten beleggers wachten voor het oude koersrecord van de Nikkei-index dit jaar in februari werd gebroken.

Er zijn anekdotes in overvloed over de periode eind jaren 80, toen het vorige record van 38.957 punten werd neergezet. Tokio was hét machtscentrum van de wereld. In de lijst met meest waardevolle bedrijven ter wereld was Japan met spelers als

Industrial Bank of Japan en Sumitomo Bank oververtegenwoordigd.

Maar het dal dat Japan daarna doormaakte, was diep en vooral lang. De economie van het land was zo slecht dat *Japan-scenario* een gevreesd woord werd. Van stagnatie en deflatie tot vergrijzing en nul innovatiekracht; alle ingrediënten die een economie verloren maken, waren in Japan aanwezig.

In 2012 kwam de eerste kentering. Wijlen premier Shinzo Abe kwam met hervormingsplannen en stimulerend beleid van de overheid. Bovendien werd

**JAPAN-
SCENARIO
WAS IN DE
JAREN 90
ONDER
ECONOMEN
EEN GEVREESD
WOORD**

de geldpers van de centrale bank aangezwengeld. Maar het definitieve herstel, zeker als het om de financiële markten gaat, kwam ruim tien jaar later, toen de beurs (Tokyo Stock Exchange) zelf met een noodkreet kwam. Alle bedrijven die op de beurs onder boekwaarde handelen en een te laag rendement op eigen vermogen hebben, moeten met concrete plannen komen om beter te gaan renderen.

Waarom bleven Japanse aandelen decennia achter, is het herstel nu definitief ingezet en wordt het eiland nu werkelijk een eldorado voor beleggers?

