



NIEUWE HOOP VAN OVERZEE

MARK CARNEY

En weer is er een heilig huisje gesneuveld in Groot-Brittannië. Voor het eerst in de 318-jarige geschiedenis krijgt de Bank of England een buitenlander als baas. Gelukkig komt de nieuwe gouverneur, Mark Carney, nog wel uit Gemenebestland Canada. Eerdere machtsgrepen bij typisch Britse instituten als Barclays Bank, London Stock Exchange en het Engelse voetbalelftal kwamen nog voor rekening van respectievelijk een Amerikaan, een Fransman en een Zweed.

De komst van Carney, nu nog de baas bij de Canadese Centrale Bank, wordt in de Britse pers bejubeld als een topaankoop van minister van financiën George Osborne. Wellicht hoopt de Britse regering met de komst van Carney ook de Canadese economische stabiliteit te importeren. Canada heeft relatief weinig last gehad van de kredietcrisis, omdat de banken zich niet te buiten gingen aan allerhande exotische kredietderivaten. Met dank aan het strikte toezicht op de sector van Carney en consorten. De juiste man op het juiste moment dus, want vanaf volgend jaar gaat de Bank of England na lange tijd weer toezicht houden op individuele Britse banken, waarvan een flink aantal in deplorabele staat verkeert. Het zal spannend worden of de man die in Canada problemen wist te voorkomen deze overzee kan helpen oplossen.