

TERUG NAAR NUL

Volkszanger Dries Roelvink wist aardige rendementen te behalen op de beurs. Alleen weigerde hij de winsten te verzilveren, en dat kwam hem duur te staan.

In bijna dertig jaar als zanger van het Nederlandse inhaaklied heeft Dries Roelvink de nodige bijnamen gekregen. Hij accepteert ze monter. De koning van de braderie? "Dat klopt. Braderieën, cafés, partycentra, dat zijn plekken waar ik graag optreed." Schnabbelartiest? "Ja, dat ben ik en dat zijn ze allemaal in Nederland, want als je hier niet schnabbelt dan verdien je niets. Dat geldt ook voor mannen die een segment hoger zitten dan ik, zoals Gerard Joling en Jan Smit."

DOORBREKEN

De man die al meer dan 25 jaar aan het doorbreken is? "Dat zou je kunnen zeggen, want echt grote hits heb ik niet gehad. Aan de andere kant heb ik bijna alles bereikt wat ik heb willen bereiken. En ik kan nog steeds leven van mijn grote hobby, zingen."

Beleggen was een andere liefhebberij, maar die heeft Roelvink beduidend minder comfort

gebracht. Hij begon ermee in de jaren negentig. "Op een dag vertelde mijn manager mij dat mijn huis in Landsmeer 600.000 gulden in waarde was gestegen en hij kon het weten, want behalve mijn manager was hij ook makelaar. 'Zes ton' dacht ik, 'daar valt niet tegenop te zingen' en dus besloot ik in overleg met mijn gezin het huis te verkopen en de winst te pakken."

In eerste instantie was de zanger van plan het geld rustig bij een bank te parkeren, totdat hij het dringende advies kreeg om eens een kans op de beurs te wagen.

**"IK RENDE NAAR
HUIS, ZETTE
TELETEKST
AAN EN DAAR
GEBEURDE HET.
DE KOERS STEEG
IEDERE KEER DAT
IK DE PAGINA
VERVERSTE"**

"Beleggen, ik had er weleens van gehoord. De koerspagina's in *De Telegraaf*, daar keek ik weleens een seconde naar, maar het zei me niks." Na een spoedcursus beleggen-in-één-dag besloot Roelvink zijn kans te wagen. "Ik kwam in die tijd regelmatig in het Amsterdamse restaurant La Brochette en ontmoette daar veel beursmensen en makelaars. Ze geloofden allemaal heilig in het fonds Van der Moolen".

STIJGENDE KOERSEN

"Op een goede dag ben ik naar de bank gegaan en heb ik voor tachtigduizend gulden aandelen Van der Moolen gekocht. Ik rende naar huis, zette teletekst aan en daar gebeurde het. De koers steeg iedere keer dat ik de pagina ververste. Dus ik de bank bellen. 'Met Roelvink, ik heb net aandelen bij u gekocht. Die wil ik nu weer verkopen.' 'O, dat is vlot mijnheer Roelvink. U heeft een behoorlijke winst gemaakt.' Dus ik blij, maar toen ik het 's avonds in