

Het komt niet vaak voor dat een ondernemer zijn bedrijf naar de beurs brengt. Henk Alssema van afvalverwerker Inverko deed het vorig jaar om zijn bedrijf verder te laten groeien.

14 VRAGEN AAN HENK ALSSEMA

GELOVEN IN GROEI VIA AFVAL EN DE BEURS

Het is snel gegaan met Inverko. Kort nadat Henk Alssema in januari 2013 had bedacht dat hij de groei van zijn bedrijf wilde versnellen, kwam hij in contact met beleggingsadviseur Geert Schaaïj, die betrokken was bij het kwijnende beursgenoteerde bedrijf Vivenda. Alssema wist Vivenda nieuw leven in te blazen door de notering van het bedrijf te gebruiken als springplank naar de beurs.

Het is het voorlopige sluitstuk van een nieuwe fase in zijn leven die zeven jaar eerder begon. In 2006 besloot Alssema zijn oude leven vol mooie auto's, geld en vrouwen vaarwel te zeggen. "Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. Heel veel fouten. Daar heb ik van geleerd", zegt de ondernemer. Over de drijvende krachten achter die verandering maakt de topman van Inverko geen geheim: zijn vrouw en het christelijke geloof.

1 U begon vorig jaar de mogelijkheden voor aanvullende financiering te onderzoeken voor uw bedrijf. Waar heeft u dit kapitaal voor nodig?

"De verwerking van kunststof is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het storten van afval is afgenomen, recycling is sterk gegroeid. Vorig jaar heb ik daarom besloten dat ik de groei wilde versnellen. Wij willen bedrijven in onze keten overnemen. Daarom heb ik de keuze gemaakt om met participatiemaatschappijen te gaan praten."

2 Uiteindelijk kwam u via via op het spoor van een beursgang via Vivenda. Een dergelijke reverse listing staat de laatste jaren flink in de aandacht. Had u al eerder over deze constructie nagedacht?

"Ik heb die ontwikkelingen een

beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Daardoor werd mijn interesse ook snel gewekt toen Geert Schaaïj vertelde over Vivenda. Toen heb ik erover nagedacht en gezegd dat ik daar wel eens naar wilde kijken. Zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen."

3 Vivenda heeft een lange voorgeschiedenis van nieuwe initiatieven die eindigden in een mislukking. Bent u niet bang dat deze geschiedenis aan uw bedrijf blijft kleven?

"Ik ben niet bezig met het verleden. Vivenda is passé. We hebben een nieuwe toekomst onder een nieuwe naam, daar wil ik me op richten. Het sentiment is sinds de naamswijziging ook totaal gedraaid. Het is nu Inverko en we zijn bezig om hier een echt mooi beursfonds van te maken dat ook voor de belegger een heel mooi fonds kan zijn."

