

Jeffrey Sachs is een van die economen die het vakgebied al lang ontstegen zijn. Als speciaal adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zet hij zich tegenwoordig vooral in voor de bestrijding van armoede. Dat weerhoudt hem er niet van een uitgesproken mening te hebben over de Europese en Amerikaanse economie.

De wereld van centrale bankiers blijkt een klein wereldje. Mario Draghi en Ben Bernanke zaten veertig jaar geleden bij elkaar in de collegebanken op Harvard University. Voor de klas stond een piepjonge maar 'briljante' Janet Yellen die haar latere collega-centrale bankiers les gaf in de monetaire economie. Onder de aanwezigen was ook Jeffrey Sachs, die volgens Time Magazine behoort tot de honderd meest invloedrijke leiders ter wereld. De New York Times bestempelde hem begin deze eeuw als "de belangrijkste econoom ter wereld". In de afgelopen jaren was Sachs economisch adviseur van tal van regeringen en gesprekspartner van de hoogste bazen bij de Verenigde Naties.

42 jaar na de college-uren op Harvard oordeelt Sachs instemmend over de ongekende steun die medestudent Mario Draghi nu aan de Europese economie geeft. Maar over de timing is hij minder te spreken. "De ECB is vijf jaar te laat met het stimuleren van de economie en heeft dezelfde fout gemaakt als de Amerikaanse centrale bank in de grote depressie van de jaren dertig", aldus de

specialist in shocktherapieën, die betrokken was bij economische transitie van landen als Polen en Rusland in de jaren negentig.

Sachs was onlangs in Amsterdam op uitnodiging van de Noorse vermogensbeheerder Skagen en nam ruim de tijd om zijn licht te laten schijnen over de rol van centrale banken in een economie, ongelijkheid in de Verenigde Staten en het nut van ontwikkelingshulp.

Na Amerika, Japan en de VS gaat de eurozone ook aan kwantitatieve verruiming doen. Is dat een verstandige zet?

"De ECB heeft veel tijd verspild. Draghi's voorganger Jean-Claude Trichet heeft nagelaten in te grijpen. Hij heeft zich laten leiden door conservatieve Duitsers. De kracht van een centrale bank is dat deze als laatste redder in nood kan dienen en een crisis kan verhelpen door de geldhoeveelheid te verruimen.

De Amerikaanse centrale bank, die in 2008 al begon met kwantitatief verruimen, heeft de lessen uit het verleden beter begrepen. Gelukkig gaat het sinds het aantreden van Mario Draghi beter. Hij trekt zich minder aan van het machtige Duitsland."

Komt Europa eindelijk uit de recessie?

"Er is veel pessimisme over Europa. Paul Krugman (econoom en Nobelprijswinnaar; red.) waarschuwt iedereen die het wil horen voor een deflatiescenario van alsmal dalende prijzen. Soms lijkt het net alsof de wereld van een klif valt. Dat is allemaal overdreven. De centrale banken in de VS, Japan en Europa

'DE ECB HEEFT VEEL TIJD VERSPILD. DRAGHI'S VOORGANGER JEAN-CLAUDE TRICHET HEEFT NAGELATEN IN TE GRIJPEN'