

VAN HITLERS DRUGSDEALERS TOT RESPECTABELE BEURSBEDRIJVEN

Duitsland werd ooit de apotheek van de wereld genoemd. Het land van onze oosterburen was begin 20e eeuw de bakermat van de moderne farmaceutische industrie. Bayer, Schering en Co. en Merck waren wereldwijd bekende fabrikanten die baanbrekende medicijnen ontwikkelden. De aspirine van Bayer is nog altijd een van de grootste medische kaskrakers aller tijden. Merck is een van de oudste bedrijven van Duitsland, de oudste uit de DAX én de oudste farmaceutische onderneming ter wereld. Het bedrijf uit Darmstadt dateert van 1668. Dit jaar wordt de 350^e verjaardag gevierd.

Maar het kunnen moeilijk feestelijke tijden worden genoemd voor de Duitse wereld van farma en chemie. Bayer en Merck raakten achterop en willen met nieuwe activiteiten en overnames de sprong terug maken naar de eredivisie. Voor 13 miljard euro kocht Merck drie jaar geleden Sigma-Aldrich. Het was de grootste overname ooit voor het eeuwenoude bedrijf. Eerder werd het Zwitserse biotechbedrijf Serono gekocht voor 10 miljard euro. De integratie van de bedrijven is zowaar voortvarend gelopen. Toch aarzelen beleggers. Op de Duitse beurs is

Merck niet populair. Tegendraadse beleggers zouden dit als een kans kunnen zien.

Het veel grotere Bayer heeft voor de meeste beleggers recent veel glans verloren. De overnamejacht van de Duitsers heeft problemen gebracht. In 2006 legde het bedrijf uit Leverkusen een recordbedrag van 17 miljard euro neer voor de Duitse branchegenoot Schering. Dat was veel, een overnamepoging van Merck werd daarmee overtroefd. Veel groter nog: de overname van het Amerikaanse Monsanto voor 56 miljard euro. De combinatie is nu de grootste leverancier van gewasbeschermingsmiddelen en zaden ter wereld. Voor het eerst overvleugelt

**OP DE DUITSE
BEURS IS
MERCK NIET
POPULAIR,
TEGENDRAAD-
SE BELEGERS
Zouden dit
als een kans
kunnen zien**

de landbouwdivisie bij Bayer de farmaceutische. Het is de grootste overname ooit in Duitsland.

LIJKEN UIT DE KAST

Maar Bayer lijkt zich verslikt te hebben. Bij het roemruchte Monsanto vallen lijken uit de kast. Afgelopen maand werd de nieuwe Bayer-dochter veroordeeld tot een boete van in totaal bijna 290 miljoen dollar. De schadevergoeding aan een 46-jarige tuinman uit Californië en de boete wegens het wegmoffelen van de risico's rond het gebruik van de stof glyfosaat moeten aandeelhouders van Bayer ophoesten. Uitkomst van de rechtszaak van de tuinman was dat onkruidbestrijder Roundup

